

• Τα έργα που ξεκίνησαν στις αρχές του 2006 θα ολοκληρωθούν μέσα σε 2 χρόνια

Το 2008 η Εγνατία θα περάσει από την Ηπειρο

«**Σ**ημαντικά έργα στην Εγνατία Οδό ξεκίνησαν στις αρχές του 2006 και πρόκειται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2008. Πρόκειται για τα έργα της Εγνατίας στην Ηπειρο και το πέρασμα της Εγνατίας ανάμεσα στο Παγγαίο και το όρος Σύμβολο, που ενώνει τον δρόμο στη γέφυρα του Στρυμόνα με την Εγνατία στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα στην Κοβάλα.

Τα έργα αυτά αφορούν τον κύριο άξονα, ωστόσο εξίσου σημαντικά είναι και τα έργα των κάθετων αξόνων, όπως οι δρόμοι από Σιάτιστα μέχρι Ιεροπη-

γή και από Δερβένι μέχρι Προμαχώνα. Από οικονομικής πλευράς τα έργα που αναφέρθηκαν σε ό,τι αφορά τους κύριους άξονες αντιστοιχούν στο 52% του συνολικού κόστους για την Εγνατία και στο 60% του κόστους για τους κάθετους άξονες».

Τα παραπάνω ανέφερε ο πρόεδρος της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» Απόστολος Γούλας, μιλώντας στην ημερίδα με θέμα «Κοινωνικά πλαίσια στήριξης και περιφερειακή ανάπτυξη» που διοργάνωσαν στη Βέροια το Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» και το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών του Δήμου Βέροιας.

Παρουσιάζοντας ακόμη τις χωρικές επιπτώσεις της Εγνατίας στα τμήματα που έχουν δοθεί στην κυκλοφορία, σημείωσε ότι «υπάρχει αύξηση της κυκλοφορίας κατά 75% στη σύνδεση της Κεντρικής με τη Δυτική Μακεδονία και κατά 100% στην περιοχή της Θράκης». Όσον αφορά την αναπτυξιακή διάσταση του ζητήματος υπογράμμισε ότι «έχει αυξηθεί κατά πολύ το τουριστικό ρεύμα από την Κεντρική προς τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και η καταναλωτική μετακίνηση από τη Δυτική Μακεδονία προς τη Βέροια και τη Θεσσαλονίκη».

Στη Δ' Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 αναφέρθηκε από την πλευρά του ο ειδικός γραμματέας Προγραμματισμού και εφαρμογών Γ' ΚΠΣ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Δημήτρης Παπανικολάου, λέγοντας:

«Οι επόμενοι μήνες θα είναι καθαριστικοί για το μέλλον της χώρας μας, καθώς στις Βρυξέλλες θα ληφθούν αποφάσεις που θα αφορούν τα προγράμματα με την ήδη αποφασισμένη κατανομή των πόρων για τη Δ' Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

Τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα θα πρέπει να γίνουν αντίληπτά ως ολοκληρωμένα σύνολα δράσεων για την επίτευξη μετρήσιμων στόχων και όχι ως πηγές εξυπηρέτησης βραχυπρόθεσμης πολιτικής και επιδιώξεων τοπικών και υπερτοπικών αρχόντων».